

Waar verleden en heden elkaar ontmoeten



Introductie

Graafs Museum

Het Graafs Museum is gevestigd in de Hampoort, de laatste overgebleven stadspoort van de vestingstad Grave. Een locatie die mede het verhaal over de vestingstad Grave vertelt en daarmee het verhaal van het museum ondersteunt. Het prachtige monumentale pand uit 1688 staat in de Top 100 van Nederlandse UNESCO monumenten.



De tentoongestelde voorwerpen komen hier beter dan ooit tot hun recht. In 2011 is het museum uitgebreid met een moderne aanbouw, die deels verscholen gaat in de aarden wal naast de Hampoort en gerealiseerd is onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In 2011 verwerfde het Graafs Museum het predikaat 'Geregistreerd Museum': de erkenning dat het museum voldoet aan alle museale eisen.

Het museum vindt zijn oorsprong in de privé-collectie van de Graafse amateurarcheoloog Martien Koolen. Zijn collectie werd ondergebracht in het oude stadhuis van Grave. In 1977 zag de Stichting Graeft Voort het levenslicht en zij nam het initiatief om het Graafs Museum op te richten, waarin ook de collectie van Martien Koolen werd opgenomen. De collectie van het Graafs Museum bleef groeien. De ruimte in het stadhuis werd te klein en een grotere ruimte werd gevonden in de Sint Elisabethskerk. Via een voormalig atelier in de Lombardstraat kwam het museum in 2006 in zijn huidige locatie terecht.

Het Graafs Museum wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Met groot enthousiasme voor de cultuur en de historie van Grave en haar kerkdorpen verwelkomen zij u graag in de Hampoort.



Tentoonstellingen

Permanente tentoonstelling

Het Graafs Museum toont de rijke geschiedenis van Grave en omstreken in haar vaste expositie 'Vensters op het Graafs erfgoed'. Middels een tijdslijn vanaf de Steentijd tot de 21e eeuw wordt het verhaal van de bewoners van Grave en omgeving verteld.

Uit archeologische vondsten blijkt dat de omgeving van Grave al sinds ver voor onze jaartelling is bewoond. In de Romeinse tijd stond er een villa in de buurt van Escharen. Op die plaats is een bijzondere bronzen plaquette uit die tijd gevonden.



De stad Grave zelf vindt haar oorsprong rond het jaar 1140, toen Herman II van Cuyk de stad Grave stichtte en er een kasteel liet bouwen. In dit kasteel werd Anna Gravin van Buren geboren, de eerste vrouw van Willem van Oranje, die in 1559 de stad Grave in onderpand kreeg van Philips II. Daardoor draagt Koningin Beatrix de titel 'Baron van het Land van Cuijk en de stad Grave'.

Het Graafs Museum bewoont sinds 2006 de oostvleugel van de Hampoort. De burens in de westvleugel zijn de Cloveniers, een oud schuttersgilde uit 1527. Bijzonder aan de Hampoort is de aanwezigheid van een onderaardse gang, ooit onderdeel van een gangenstelsel onder de gehele vestingstad Grave.

Het Graafse verhaal wordt verteld met historische voorwerpen, een maquette van de vestingstad Grave in 1845 en een aantal touch screens waarin iedere bezoeker interactief op zoek kan gaan naar het stukje historie dat hem boeit.

In het Graafs Museum komt de historie van Grave tot leven!

Wisselende exposities

Het Graafs Museum is in 2011 uitgebreid met een nieuwe, moderne expositieruimte, die gedeeltelijk onder de aarden wal naast de poort is gebouwd. Daarmee is de expositieruimte meer dan verdubbeld en is er een educatieruimte met plek voor 30 personen gerealiseerd.

In de moderne expositieruimte vindt u tenminste driemaal per jaar een nieuwe wisselexpositie.



Daarin worden thema's uitgediept die een raakvlak hebben met de gemeente Grave in de ruimste zin van het woord: kunst, geschiedenis, archeologie, etcetera.

In de educatieruimte draait een dvd van de wisseltentoonstelling of een ander onderwerp naar keuze.

Graafs KazemattenMuseum

Tot de Stichting Graeft Voort behoort naast het Graafs Museum, ook het Graafs KazemattenMuseum. In twee rivierkazematten uit 1936 nabij de John S. Thompsonbrug wordt het verhaal van Grave tijdens de Tweede Wereldoorlog verteld. Op deze locatie vindt u maar liefst vijf Rijksmonumenten, waaronder de kazematten en het gemaal Van Sasse. Deze locatie is sinds de oorlog nauwelijks veranderd waardoor u als bezoeker door het zelfde landschap loopt als de Amerikanen op 17 september 1944.

Het Graafs KazemattenMuseum is geopend van april t/m oktober op zaterdag en zondag van 13 – 17 uur. Wilt u het museum buiten deze tijden bezoeken, neem dan contact op met het Graafs Museum voor de mogelijkheden.

De toegang is gratis voor kinderen, houders van de museumkaart en veteranen.

Informatie

Openingstijden

Woensdag t/m zondag | 13-17 uur

Entree

volwassenen €3,-

gratis tot 18 jaar

museumkaart geldig

reductie voor groepen vanaf 6 personen

Adres

St. Elisabethstraat 10a

5361 HK Grave

Telefoon

(0486) 47 59 48

E-mail

info@graafsmuseum.nl

Website

www.graafsmuseum.nl